

MỘT
GIỜ
HỌC
THÁNH
KINH

Vào Trong Ánh Sáng Điệu Kỳ Của Ngài



Sự bày giải

lời Chúa,

soi sáng cho,

Ban sự thông hiểu

cho người thật thà.

Thi Thiên 119:130

Sự Chuẩn Bị

Bài học Kinh Thánh sau đây được chuẩn bị để giải thích cho kế hoạch cứu chuộc một cách đơn giản. Mỗi bài học đúc kết dưới hình thức như có một giáo sư hướng dẫn thảo luận, hoặc để tự nghiên cứu. Nếu muốn, nó có thể được chia thành hai phần, mỗi phần 30 phút và một giờ nghỉ ở giữa. Chúng tôi khuyến nghị giờ nghỉ ở sau phần “Vào Trong Các Sách Phúc Âm.”

Mỗi học viên tham gia cần có phần copy của bài học này cùng với Kinh Thánh (Ưu tiên dùng bản King James), một cây bút hoặc bút chì. Khi mỗi phân đoạn Kinh Thánh được đọc lên, học viên được yêu cầu lắng nghe/tham gia vào, đôi khi bằng cách “điền vào chỗ trống” hoặc trả lời một câu hỏi. Những phần bình luận được thêm vào và những phân đoạn Kinh Thánh tham khảo bổ sung (được trích dẫn trong suốt bài học bằng các chữ số nhỏ trong dấu ngoặc đơn) được cung cấp ở trang 14 để nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.

Chúng tôi cũng xin đề nghị rằng tất cả học viên cần biệt riêng một thì giờ để cầu xin sự vùa giúp của Thiên Chúa để có sự hiểu biết Lời Ngài, như Vua Đa-vít đã từng cầu nguyện rằng “Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị khi chúng ta bước cùng nhau “vào trong ánh sáng diệu kỳ của Ngài.”

“hầu cho anh em rao giảng như đức của Đấng đã
gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ
lùng của Ngài;” — 1 Phi-e-rơ 2:9

Phần Mở Đầu

Khi vừa rời khỏi một căn phòng tối om rồi bước ra ánh sáng mặt trời, ánh sáng ấy có thể làm ta chói mắt. Nhưng khi mắt chúng ta quen dần với ánh sáng ấy, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn và tận hưởng cảnh vật xung quanh mình. Cũng một thể ấy, khi chúng ta nhìn vào ánh sáng của Thánh Kinh, ánh hào quang của lẽ thật đời lúc làm chúng ta tổn thương. Tuy vậy, khi đôi mắt thuộc linh của chúng ta được điều chỉnh lại, chúng ta có thể vui hưởng “bước đi trong sự sáng.”

Bài học Kinh Thánh này được thiết kế để giúp chúng ta “bước đi” trong ánh sáng diệu kỳ của Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ bước vào cuộc hành trình trong Kinh Thánh bằng việc hình dung rằng chúng ta đang ở trong thời đại của Chúa Jêsus và các Sứ đồ, lắng nghe họ giảng dạy về kế hoạch của sứ cứu chuộc. Để làm điều này, chúng ta sẽ phải cẩn thận “lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (2 Timô-thê 2:15) bằng cách tập trung vào những điểm nổi bật trong ba phần chính của các sách Tân Ước theo thứ tự thời gian, bao gồm:

1. CÁC SÁCH PHÚC ÂM

Có chứa Lời và những công việc của Chúa Jêsus Christ

2. CÔNG-VỤ CÁC SỨ ĐỒ


Có chứa công vụ và sự giảng dạy của các Sứ đồ.

3. CÁC THƯ TÍN

Có chứa những thư tín được viết bởi các Sứ đồ đến với những hội thánh mà họ thiết lập trong Sách Công-vụ.

Chúng ta tin rằng cả Kinh Thánh được soi dẫn một cách thiên thượng và “chẳng lấy ý riêng giải nghĩa được” (2 Phi-e-rơ 1:20-21). Vì cơ đó, mọi nỗ lực đã được thực hiện nhằm nhằm trình dâng Lời tinh sạch của Đức Chúa Trời mà không thêm vào hay lấy đi bất kỳ sự dạy dỗ nào (Phục-truyền 4:2; Châm-ngôn 30:5,6). Chúng tôi không muốn làm suy giảm mối quan hệ cá nhân mà quý vị có với Chúa. Hoặc chúng tôi cũng không cố thuyết phục quý vị bằng ý riêng của mình, hay tín lý của bất kỳ hệ phái nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn chia sẻ lẽ thật như nó được viết. Chỉ bằng cách xác nhận rằng Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất của chúng ta thì chúng ta mới có thể chắc chắn về sự cứu chuộc, vì nó là Lời Đức Chúa Trời và chẳng phải những truyền thống loài người sẽ phán xét chúng ta vào hồi chung kết.

Hãy đọc II Ti-mô-thê 3:15,16 khi chúng ta bắt đầu hành trình vào trong Lời của Đức Chúa Trời.



Các Sách Phúc Âm

Giăng 1:1-5,14

_____, có từ lúc ban đầu, và là Đức Chúa Trời, trở nên xác thịt.
Chúa Jêsus Christ là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.

Giăng 1:11-13

Nếu chúng ta tin và nhận Ngài, thì Chúa Jêsus ban cho chúng ta quyền phép trở nên con cái của _____ qua sự tái sinh siêu nhiên. Ngài dạy dỗ sâu xa hơn về sự tái sinh ấy đem nọ cho một thầy thông giáo Do Thái...

Giăng 3:1-8

Chúa bảo Ni-cô-đem rằng người nào muốn thấy và bước vào nước Đức Chúa Trời phải được sanh lại bằng _____ và _____.

Giăng 3:16-21

Chúa Giê-su cũng phán với Ni-cô-đem rằng hề ai _____ Ngài thì sẽ có sự sống đời đời. Chúa Jêsus đề cập đến hai yêu cầu dường như khác nhau cho sự cứu rỗi. Một điều là tái sinh. Điều kia là tin cậy. Tuy vậy, nó không hề mâu thuẫn. Phân đoạn tiếp theo giải thích làm thế nào tin cậy thì có liên quan đến kinh nghiệm sự tái sinh trong Thánh Linh.

Giăng 7:38,39

Ở đây, chúng ta khám phá rằng nếu chúng ta tin Ngài, chúng ta sẽ nhận được _____. Chúng ta tìm thấy rằng niềm tin Kinh Thánh không phải chỉ là một sự thay đổi trong lối suy nghĩ. Nó còn mang đến những trải nghiệm thuộc linh. Đức tin thúc đẩy chúng ta vâng lời và sự vâng lời mang đến sự chấp thuận từ Đức Chúa Trời và những phước hạnh.

Giăng 12:35,36 & 42,43

Ngày hôm nay, cũng như thời Chúa Jêsus, nhiều người tin vào Ngài. Nhưng, họ sẽ không _____ Ngài vì sợ người khác sẽ nói hoặc làm gì với mình.

Giăng 12:44-48(1)

Đáp lại sự sợ hãi của họ, Chúa Giê-su cảnh báo rằng _____ của Ngài sẽ phán xét chúng ta, nên chúng ta hãy cẩn thận đừng chối bỏ nó. Chúng ta nên tin và vâng theo nó...cho dù người khác nói hay làm gì!

John 17:17-20⁽²⁾

Trong lời cầu nguyện của Chúa Jêsus cho các Môn đồ Ngài, chỉ trước khi Ngài chịu đóng đinh, Ngài phán Lời Đức Chúa Trời thì _____. Ngài cũng cầu nguyện cho chúng ta; và cho những ai tin nhận Ngài qua lời của các Sứ đồ.

Để biết sứ điệp của các Sứ đồ, hãy đọc những gì Chúa Jêsus bảo họ phải công bố. Bối cảnh Kinh Thánh của đại mạng lệnh trong Lu-ca 24:45-49⁽³⁾ chỉ sau khi Ngài chịu chết, chôn và sống lại, trước lúc Ngài thăng thiên về trời.

“Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn đường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhen danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Các người làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các người điều Cha ta đã hứa, còn về phần các người, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.”

Câu hỏi:

Liệu các Sứ đồ có rao giảng sứ điệp mà Chúa Jêsus truyền cho họ phải công bố?

Lời hứa của Cha được ứng nghiệm như thế nào?

Chúng ta hãy tiếp tục hành trình vào trong Lời Đức Chúa Trời bằng việc xem xét những gì được giảng và những gì xảy ra tại Giê-ru-sa-lem...

Công-Vụ Các Sứ Đồ

Công-vụ 1:3-5

Khi chúng ta bước vào Sách Công-vụ, chúng ta khám phá ngay rằng lời hứa của Cha là phép báp-tem của _____.

Công-vụ 2:1-17

Khi các sứ đồ ở tại Giê-ru-sa-lem, họ, cùng với nhiều người khác, đã được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu nói _____ khi Thánh Linh cho họ nói, (sự cảm thúc để nói ra). Những khuôn mặt ngạc nhiên đến từ nhiều dân tộc đã nghe họ nói tiếng lạ đã thốt lên, “Việc này là nghĩa làm sao?” Sau đó Phi-e-ơ đã giải thích sự đến của Thánh Linh như đã hứa và tiếp tục rao giảng về Đấng Christ và về kế hoạch cứu chuộc nguyên thủy của các sứ đồ.

Công-vụ 2:36-39⁽⁴⁾

Khi dân sự nghe lời giảng của Phi-e-ơ thì tin rằng Chúa Jêsus Christ là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc, họ thấy hối hận vì tội lỗi mình bèn hỏi Phi-e-ơ và các Sứ đồ họ nên làm gì. Phi-e-ơ trả lời bằng cách rao giảng sứ điệp mà Chúa Jêsus đã truyền cho họ phải rao ra trong Lu-ca 24-45-49. Về điều này, hãy xem xét ba yếu tố trong kế hoạch của sự cứu chuộc mà Phi-e-ơ đã rao giảng trong câu 38:

1. Ăn năn
2. Xin sự tha tội qua phép báp-tem trong danh Chúa Jêsus
3. Nhận lãnh ân tứ của Thánh Linh

Chú ý

Công-vụ 2:38 là sự ứng nghiệm của hai yêu cầu để được “tái sinh” mà Chúa Jêsus đã đề cập trong Giang 3:5, những điều cần thiết để bước vào vương quốc Đức Chúa Trời.

Sanh lại bằng nước =
Phép báp-tem trong danh Chúa Jêsus Christ

Sanh lại bằng Thánh Linh =
Sự nhận lãnh Đức Thánh Linh

Bây giờ, hãy tra xem những ví dụ khác về những người được sinh lại bằng nước và Thánh Linh như Lời Chúa Jêsus đã ban cho các sứ đồ của để tiếp tục rao giảng qua Sách Công-vụ...

Phi-líp rao giảng cho người Sa-ma-ri trong Công-vụ 8...

Một số người nói rằng khi họ kinh nghiệm sự vui mừng, hay khi họ tin nhận Chúa Jêsus Christ, hay khi họ được báp-tem, họ ngay lập tức được đổ đầy Đức Thánh Linh, nhưng Lời nói gì?

Công-vụ 8:5-8 Liệu họ có có niềm vui lớn không? có ___ không

Công-vụ 8:12 Liệu họ có tin nhận Chúa Jêsus Christ không? có ___ không ___

Công-vụ 8:14-17⁽⁵⁾ Họ có được báp-tem trong danh Ngài không? có ___ không ___

Họ có nhận được Đức Thánh Linh như là một kinh nghiệm riêng biệt tách rời không?
có ___ không ___

Phi-e-rơ rao giảng cho dân Ngoại trong Công-vụ 10...

Có vài người nói rằng trở nên sùng đạo là đủ, hay cho rằng báp-tem bằng Thánh Linh được xác chứng qua tiếng lạ chỉ xảy ra trong ngày Lễ Ngũ tuần. Nếu Kinh Thánh nói rằng điều đó là đúng, thì nó đúng. Nhưng nếu Lời chỉ cho chúng ta qua kinh nghiệm của Cột-nây rằng nó không đúng...thì nó không đúng.

Công-vụ 10:1-2 Cột-nây có phải là một người sùng đạo không?
có ___ không

Công-vụ 10:5-6⁽⁶⁾ Đức Chúa Trời có phải muốn ông làm nhiều hơn thế không?
có ___ không

Công-vụ 10:44-46 Họ có nhận được Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ sau ngày lễ Ngũ tuần không? có ___ không

Công-vụ 10:47-48 Họ có phải vẫn cần phải làm báp-tem trong danh Chúa Jêsus không?
có ___ không ___

Phao-lô rao giảng cho các môn đồ của Giảng trong Công-vụ 19...

Nhiều người tuy là các tín hữu nhưng chưa bao giờ được nghe rằng Đức Thánh Linh đã được hứa dành cho họ. Cũng vậy, nhiều người nói rằng việc báp-tem hay báp-tem lại là không quan trọng. (Nếu anh được báp-tem bởi Giảng Báp-tít, anh có nghĩ rằng há có quan trọng để được báp-tem lại bằng việc sử dụng một phương thức báp-tem khác. Người khác nói rằng chẳng quan trọng danh gì được công bố khi làm báp-tem. Nếu Kinh Thánh chỉ ra rằng nó không quan trọng, thì nó không quan trọng. Nhưng điều gì xảy ra nếu Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng nó quan trọng.?)

Công-vụ 19:1-2 Họ là những tín hữu,
nhưng họ có bao giờ nghe
hay nhận lãnh Đức Thánh Linh
chưa?

có ___ không _____

Công-vụ 19:3-5⁷⁾ Có phải những ai được báp-tem
bởi Giảng Báp-tít phải làm báp-tem
lại trong danh Chúa Jêsus

có ___ không _____

Công-vụ 19:6 Có phải nhận lãnh Đức Thánh
Linh được theo kèm với chứng có
ban đầu là nói tiếng lạ?

có ___ không _____

Chú ý

Chúng tôi thấy rằng các Sứ đồ rao giảng sứ điệp về sự cứu chuộc sau đây:

- | ... Cuộc đời của Đấng Christ, và sự chết của Ngài, sự chôn và sự sống lại.
- | ... Sự ăn năn với Đức Chúa Trời và tin vào Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Chuộc .
- | ... Phép báp-tem bằng nước bằng việc chìm mình trong Danh Chúa Jêsus.
- | ... Nhận lãnh ân tứ của Đức Thánh Linh (được theo kèm với chứng có ban đầu là việc nói tiếng lạ.)

Bây giờ, hãy đọc những gì các Sứ đồ đã nói về sứ điệp của sự cứu chuộc họ đã công bố trong Sách Công-vụ. Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng việc đọc các Thư-tín (lá thư) họ viết cho những người cải đạo.

Các Thư Tín

Khi chúng ta đọc các Thư tín, chúng ta sẽ nhận biết một cách mạnh mẽ về cách các Sứ đồ nghĩ về phúc âm (tin lành) của sự cứu chuộc. Điều này không phải vì họ xét đoán. Đó là bởi vì họ biết Lời mà Chúa Jêsus đã truyền cho họ phải công bố sẽ phán xét cả nhân loại.

Phi-e-rơ Đã Nói Gì?

“Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình... anh em đã được lại sanh... bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời... Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.” (1 Phi-e-rơ 1:22-25).

Sự vâng phục Lời Đức Chúa Trời làm thanh tẩy linh hồn!

Phi-e-rơ Hỏi...

“...Sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?”

(1 Phi-e-rơ 4:17-18)

Phao-lô Trả Lời...

“Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hùng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và **không vâng phục** Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9).

Thật quan trọng đời đời khi vâng phục phúc âm!

Phao-lô Đã Nói Gì?

“Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặt theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them (nguyên rủa)! Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!” Ga-la-ti 1:7-9

Chỉ có một Tin Lành duy nhất!

Gia-cơ Nói Gì?

"... Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào." (Gia-cơ 1:21-24)

Lời có thể cứu chuộc linh hồn!

Gia-cơ nói rằng nếu chúng ta nhìn thấy điều gì cần làm khi ta nhìn vào "tấm gương của lời Chúa," chúng ta nên thực hiện nó. Bây giờ chúng ta hãy tra xem lại những gì chúng ta sẽ làm và những gì chúng ta đã nghe...

Kết Luận

BẠN CÓ TIN RẰNG Lời Đức Chúa Trời là đúng và sẽ phán xét chúng ta?

BẠN CÓ TIN RẰNG Chúa Jêsus Christ là Chúa và Đáng Cứu Rỗi?

BẠN CÓ TIN RẰNG ăn năn để xác chứng việc xoay bỏ tội lỗi và dâng đời sống bạn cho Đức Chúa Trời là cần thiết?

BẠN CÓ TIN RẰNG phép báp-tem bằng nước nhơn danh Chúa Jêsus Christ là phương thức Thánh Kinh để được báp-tem.

BẠN CÓ TIN RẰNG phép báp-tem Đức Thánh Linh là dành cho bạn hôm nay, và khi bạn nhận lãnh nó bạn sẽ nói tiếng lạ, giống như họ đã từng trong Kinh Thánh.

*Nếu bạn tin những điều
này, hãy cầu nguyện
ngay bây giờ,
cầu xin Đức Chúa Trời cho
phép bạn trải nghiệm tất cả
những gì Ngài dành cho
bạn!*

Kinh Thánh Bổ Sung

(1) Ma-thi-ơ 7:13-24

Cảnh báo của Đức Chúa Trời về những tiên tri giả và tầm quan trọng của một người làm theo chứ không chỉ là người nghe Lời Chúa.

(2) Ma-thi-ơ 16:15-19

Phi-e-rơ được giao cho “chìa khóa của thiên đàng” bởi vì sự khai thị của ông về Chúa Jêsus Christ.

(3) Những câu Kinh Thánh về “Đại Mạng Lệnh” khác

Trong Ma-thi-ơ 28:18-20 từ “danh” là số ít trong mạng lệnh làm báp-tem. Các Sứ đồ đã vâng phục mạng lệnh này khi họ làm báp-tem trong danh Chúa Jêsus, và không sử dụng những chức danh được đề cập ở đây. (Xem Công-vụ 4:12). Mác 16:15-18 nhấn mạnh tầm quan trọng của phép báp-tem bằng nước và thuật lại những dấu hiệu theo sau những kẻ tin.

(4) Ma-thi-ơ 16:15-19

Phi-e-rơ, người được giao cho “chìa khóa của thiên đàng” sử dụng chúng để mở “cửa thiên đàng” bằng việc giảng sứ điệp cứu chuộc nguyên thủy theo các sứ đồ ở lần đầu tiên.

(5) Công-vụ 8:35-39

Philip ắt hẳn đã nhắc đến phép báp-tem khi ông rao giảng về Chúa Jêsus cho hoạn quan Ê-thi-ô-pi-a bởi vì hoạn quan đã yêu cầu được báp-tem trong nước. Từ “báp-tem” theo nghĩa gốc Hy Lạp là “*baoto*” có nghĩa đen là “bao phủ hoàn toàn, dìm mình, nhúng mình trong chất lỏng.” (Xem Rô-ma 5:3-4)

(6) Công-vụ 10:34-43

Phi-e-rơ rao giảng cuộc đời và năng quyền oai nghi của Chúa Jêsus Christ, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài.

(7) 1 Peter 3:20,21

Theo như Phi-e-rơ, phép báp-tem là một phần thiết yếu trong kế hoạch cứu chuộc.

*Chúng tôi khích lệ quý vị đọc xuyên suốt các sách
Phúc âm, Công-vụ và các Thư tín một cách chi
tiết...và tiếp tục đi “vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài!”*

MINISTRY INFORMATION

An IHML Publication

Galen Walters, publisher / co-author

To order printed copies in English or Spanish:
www.intohismarvelouslight.com

To make phone contact, email the publisher at
publisher@intohismarvelouslight.com

© 1987; 2021

All Rights Reserved.

This publication may not be reproduced in part or full
except by written consent of the publisher.

English and Spanish version printed in the U.S.A.
All other versions printed locally in their region.